

## Tro og taknemmelighed: Glimt fra (digital) minikonference

- *hvad der var muligt i en fortsat coronatid*

København den 19.-20. marts

**Minikonference:** Tre informative reflekterende webinarer med talere fra Syrien/Paris, Iran/Oxford og Nigeria/Aarhus, en international videogudstjeneste, musical interludes fra Kina og Iran og en fysisk anglikansk Evensong i Fredens Kirke blev det til, da Tværkulturelt Center holdt forårskonference med temaet *Tro og taknemmelighed*. Enkelte af de omkring 45 deltagere hen over weekenden var fysisk til stede under gældende restriktioner i forbindelse med Centrets repræsentantskabsmøde og blev budt velkommen med påskeliljer, håndsprit og bambusbåde med frugt og daddelkage, mens resten fulgte med via videomødeplatformen Zoom. Efterfølgende er webinarer lagt op på YouTube, så flere kan lytte med.

Vi havde gerne gjort meget mere. Vi kunne ikke mødes i øjenhøjde, danskere og nydanskere, som vi plejer til Tværkulturelt Centers konferencer. Men vi kunne noget. Og vi gjorde noget. Stor TAK til alle, der bidrog med oplæg, respons, læsninger, musik, sang og nærvær – fysisk eller digitalt. Velkommen igen!

### Det sagde de:

- "Det modsatte af synd er ikke dyd, men taknemmelighed." (*Niels Nymann Eriksen*)

- "I islam betragtes utaknemmelighed som en grundlæggende årsag til vantro. De vantro er dem, der tildækker de gode ting her i livet, fordi de ikke erkender, at bag disse gaver er alle tings Giver - vores Gud og skaber." (*Chawkat Moucarry*)

- "I myself am a convert from Iran. As Iranians we need to go back and reflect on our past: What positive things do we have in our past to bring into our new faith here in the West?" (*Sara Afshari*)

- "As Christians we are all migrants. We are here together in Christ. Let us make the church of God in Denmark an inclusive term." (*Clement Dachet*)

- "When people ask me *How are you*, I will try to answer *I am thankful*." (*Revd. Smitha Prasadam*)